

Fodboldens historie i Ledøje-Smørum

af John Worm Pedersen



*John Worm Pedersen.
Foto: Privateje.*

Ifølge optegnelser i SBU's (Sjællands Boldspil Unions) arkiver blev Smørum Boldklub etableret i juni 1911. Fra 1915-16 var man i stand til at stille et meget stærkt fodboldhold, der deltog i mange turneringer. I starten blev der spillet på en græsmark ved gården Elmehøj i Smørumovre, men i 1920'erne flyttede man til en mark ved Stangkær i Smørumnedre, måske fordi gårdens sønner spillede fodbold.

Op gennem 1920'erne spilles der organiseret fodbold med deltagelse i SBU's turneringer. Min far, Vilhelm Pedersen, spillede med på holdet i 1921 som 15-årig og fortsatte indtil 1933. På dette tidspunkt var Aage Olsen formand for klubben. Spilledragten var rød trøje og sorte bukser.

Fra først i 1930'erne kunne man stadig stille et godt mandskab, men efter 1933 synes den organiserede fodbold at være gået i stå. På et møde i 1935 på Måløv Kro afholdes en stiftende generalforsamling om oprettelse af

en fælles klub med Måløv, "Måløv og Omegns Idrætsforening". Klubbens første bestyrelse bestod af lige mange medlemmer fra hver by. Fra Smørum blev valgt: Aage Olsen, Helmut Nielsen, Lars Jensen og Hans Henriksen. Fra midt i 1930'erne havde der været afholdt sommerfester, de såkaldte "pærestævner" i Ledøje, hvor man spillede en fodboldkamp mod "Smørmerne" på forskellige baner i byen: På Øbakkegård, på Gersagergård og på Syvhøjgård.

Derefter var der stille omkring Smørum Boldklub indtil midt i 1940'erne, hvor Aage Olsen forsøgte at få liv i klubben med et drengehold. Preben Rasmussen, Ledøje, (senere formand for Roskilde RB06) fortæller, at han som dreng i 1944 spillede fodbold på en mark i Lille Smørum.

Efter krigen blev der igen spillet fodbold på en mark ved "Elmehøj" i Smørumovre, men banen var for smal og skrånede for meget, så den kunne ikke godkendes af SBU og måtte kun bruges på dispensation denne ene sæson.

Min første fodboldkamp

En søndag morgen i august 1947 samledes en flok drenge ved Aage Olsens cykelforretning i Smørumovre. De skulle ud og spille fodbold, men der var noget galt. De var kun ti. De manglede altså én for at kunne stille hold. Jeg var nysgerrig og var fulgt efter dem og stod nu midt i klyngen. "Hva' med ham der?" spurgte én af drengene og pegede på mig. Jeg var kun fem år og ikke ret stor, medens alle drengene på holdet var mellem 12 og 14 år. Aage Olsen så på mig og spurgte: "Kan du køre på

Smørum 1. hold ca. 1921.

Bagerste række f.v.:

Vilhelm Pedersen, ?, ?

Aage Brødegaard,

Hans Pedersen,

Martin Sørensen,

Ove Klinke.

Forreste række f.v.:

?, ?, Peder Pedersen,

*med målmand Alf Glæsel i
midten i hvid trøje.*

Foto: Lokalkivet.



cykel?" "Ja, ja," sagde jeg. Det burde han da vide, for min cykel var jo købt hos ham et halvt år før. "Har du nogen støvler?" spurgte han. "Ja, ja," svarede jeg. Jeg havde godt nok ingen rigtige fodboldstøvler, kun et par skistøvler. Men støvler var vel støvler. "Så køj hjem efter dem," sagde han. Så skyndte jeg mig hjem efter støvlerne. Derefter kørte hele flokken afsted. Jeg tror, at træneren må have skubbet og trukket mig de 15 km til Farum. Vi nåede frem til tiden, spillede kampen og tabte 12 - 0. Derefter var det op på cyklerne igen og hjemad. Trods det store nederlag var mine holdkammerater i vældig godt humør, for i forårskampen havde de tabt 13 - 0.

Mine kammerater fortalte i mange år fremover, at jeg havde været så lille, at jeg kunne løbe mellem benene på modstanderne. Til min fødselsdag to år senere fik jeg et par rigtige fodboldstøvler. De hang på min seng om morgenen, da jeg vågnede. Samme år syede min mor en rigtig flot rød fodboldbluse, hvor hun havde broderet et skjold med "SBK" på brystet. Den var så fin, at mange drenge på holdet bestilte en magen til.

I 1948 blev banen atter flyttet til Lille Smørum på Albrechtsens mark over for "Kærhavegård". Her græssede køerne om dagen i lighed med alle tidligere af klubben anvendte boldbaner. Og måske stod målene også

fra sidst, man havde lånt marken. Målene dengang var nemlig stationære. Det vil sige, at stolperne var gravet ned i jorden, så de stod fast hele sæsonen. Midt på sommeren var der ikke meget græs foran målene, og det var heller ikke nødvendigt at slå græsset. Det klarede køerne. Desværre efterlod de også kokasser, som måtte fjernes før hver træning og kamp. Derfor var et par gamle skovle fast inventar i vejgrøften. Men engang gik det galt. I en kamp med Søsum-Veksø gled en af spillerne på det gæstende hold i en kokasse og brækkede benet. Han blev kørt på hospitalet, og kampen blev afbrudt. Vi var meget kedede af det og frygteligt flove. Vi skulle jo have rensset banen inden kampen.

1953-54 – et par turbulente år

I 1950 var der rigtig kommet gang i fodboldspillet, og klubben kunne stille to drengehold og et seniorhold. Aage Olsen var træner for drengene, og træningen be-

stod stadig for det meste af spil til to mål. Man delte de fremmødte drenge i to hold, og så spillede man en times tid. Svend Jacobsen var træner for B-holdet. Han havde spillet divisionsfodbold i Hellerup. Hans træning bestod mest af at løbe fem km hver søndag inden sæsonstart og resten af året af spil til to mål.

I 1952 blev en ny sportsplads indviet ved den planlagte centralskole i Lille Smørum, stadig uden omklædnings- og badefaciliteter. Det kom først ved skolens færdiggørelse i 1959. Aage Olsen var stadig meget aktiv, og i løbet af sommeren var det lykkedes ham at arrangere et besøg af den kendte træner og tidligere landsholdsspiller Carl "Sko'mar" Hansen. Han fortalte og viste film fra sin tid som professionel i Glasgow Rangers. Foredraget foregik på Smørum Kro, men først stod han for træningen på banerne i Lille Smørum om eftermiddagen. Her viste han sit "first-timer" spark, som han var berømt for. I 1953 flyttede Aage Olsen fra Smørumovre, og fodbolden



Smørum 1926.

Bagerste række f.v.:

*Aage Brødegaard, Aage Olsen,
Ove Klinke, Christian Petersen,
Børge Nielsen, Sven Løwe,
Niels Mortensen, Vilhelm
Pedersen.*

Forreste række f.v.:

*Oluf Christensen, Agnar Stær,
Sven Burchardt.*

Foto: Lokalarkivet.

3. junior 1948-1949.

Bagerst f.v.

*Jørgen Jensen, Ole Roos,
Carsten Svendsen, Jørgen
Jurik, Erik Nielsen.*

Midt f.v.

*Helmuth Tillemann,
John Sørensen, Christian
Svendsen.*

Foran f.v.

*?, Kaj Henriksen, Erling
Thygesen.*

Træner: Aage Olsen.

Foto: Lokalarkivet.



gik i stå. Det fik Jess Dahl Christensen til sammen med en flok af egnens unge mennesker at starte Ledøje-Smørum Idrætsforening (LSI). Jess var en kendt og respekteret personlighed. Han var en meget dygtig gymnast og havde været på Ollerup Gymnastikhøjskole. Endvidere havde han deltaget ved olympiaden i Helsingfors i 1952. LSI blev en bred folkelig forening med mange aktiviteter, herunder også fodbold.

Det var ikke alle, der kunne tåle, at Jess havde en så overvældende succes. De rottede sig sammen og pustedes liv i den hensygnede Smørum Boldklub og startede Ledøje-Smørum Boldklub. Da LSI også havde fodbold på programmet, kom de to foreninger i konflikt med hinanden. Den første sommer spillede de begge i samme række og skulle spille mod hinanden i første

turneringskamp, som heldigvis endte uafgjort. Da LSI startede med at tilbyde gymnastik, kom foreningen også i konflikt med Smørum og Ledøje Skytte- og Gymnastikforeninger (Roskilde Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 14. & 16. kreds). Det var temmelig uhensigtsmæssigt, at tre foreninger skulle konkurrere om at arrangere gymnastik. Derfor blev man på et fælles møde i 1954 enige om at have fælles gymnastikhold. Jeg spillede fodbold i LSI i 1953. Vi havde en træner som hed Ewald. Jeg kan huske, at han havde en stor motorcykel, som han kørte på, når vi skulle spille på udebane. Han kørte langsomt foran hele flokken af drenge på cykel. Engang skulle vi spille i Tåstrup og grunden til, at jeg husker denne kamp så tydeligt, er, at vi tabte 32 - 0. Jeg startede i realskolen på Lindeskolen i Ballerup i



4. junior 1950.

Bagerst f.v.

?, Ole Roos, Benny Schulz,

Erik Larsen, Carsten

Svendsen.

Midt f.v.

John Worm Pedersen, ?,

Harry ?.

Forrest f.v.

Tommy Hansen, Jørgen

Rasmussen, ?

Træner: Aage Olsen.

Foto. Lokalarkivet.

1954, og samme år skiftede jeg til Ballerup IF. Jeg havde tre skolekammerater, som spillede i Ballerup, så det var ikke svært at gøre dem følgeskab. Her spillede jeg indtil 1960, hvor jeg rykkede op som senior.

Samarbejdet falder på plads

Den 14. marts 1955 blev der afholdt et møde mellem skytteforeningerne og boldklubben, hvor man blev enige om at nedsætte et sportsudvalg, som bestod af Ejnar Jørgensen, Karsten Svendsen, Jens Hermann samt Poul Christensen med L. Mikkelsen som formand. Formelt skete der ingen sammenslutning, men boldklubbens aktiver og passiver blev overtaget af skyttekredsene, der herefter styrede økonomien, mens sportsudvalget stod for tilmelding af hold til turneringer.

I nogle år var den mangeårige gymnastikleder i Smørum, Ove Kåltoft, også fodboldtræner for drengene.

Seniorholdet i B-rækken blev ledet af Jacob Nielsen fra Ledøje. Han var også anfører på holdet.

Fra 1957, da jeg var 15 år, spillede jeg ved siden af juniorholdet i Ballerup samtidig på seniorholdet i Ledøje-Smørum. Det kunne kun lade sig gøre, fordi alle ungdomshold i Ballerup spillede turneringskampe om lørdagen, medens seniorholdet i Ledøje-Smørum spillede om søndagen. Det måtte man selvfølgelig ikke, men det var to meget forskellige verdener, og ingen fik nogensinde mistanke om forholdet. Holdet spillede i LSI-farver, gul trøje og hvide bukser.

Ny formand i foråret 1960

Efter Jacob fraflyttede kommunen, blev jeg ved generalforsamlingen i foråret 1960 valgt til formand for fodboldafdelingen. Jeg blev valgt, fordi der ikke var andre, der ville være det.



I 1920 blev der spillet fodbold på en mark ved Stangkærgård (1). I 1948 foregik det på Albrechtsens mark over for Kærhavegård (2). Ind imellem brugte man Elmebøjs marker i Smørumovre (ikke på kortet). I 1952 blev der etableret en sportsplads i forbindelse med planlægningen af Centralskolen i Lille Smørum (3). I 1965 opkøbte kommunen et areal tilhørende Ormegården. Her blev der i 1968 indviet to boldbaner, og i 1972 blev Ledøje-Smørum's første idrætshal indviet (4).

Lille Smørum er området omkring krydset Skebjergvej/Råbrovej. Et lille samfund bestående af nogle få gårde og huse, som lå for sig selv, indtil Centralskolen (senere Søagerskolen) blev indviet i 1959.

Skebjergvej og vejen fra Smørumnedre til Lille Smørum er ændret siden 1950'erne. Dengang gik Skebjergvej til Ballerup/København via Pederstrup. Kortskitse udarbejdet på baggrund af matrikelkort fra 1947 af Fredi Paludan og Inga Nielsen.

Min første handling som formand var at kontakte en nyansat lærer ved centralskolen, Finn Kofoed. Formanden for skytteforeningen, fru Godtfredsen, havde allerede lavet en aftale med ham, så jeg skulle bare møde op og overtale ham til at blive træner for drengeholdet. Han indvilgede heldigvis med det samme. ”Jeg kender jo alle drengene fra skolen,” sagde han. Det viste sig, at han også kendte Jess Dahl, og at han havde talt med ham om det at være lærer på landet. I forvejen havde vi en træner til lilleputholdet, Ole Jensen, som var startet året før. Det næste, jeg gjorde, var sammen med Poul Holm Sportsforretning at kreere en spilledragt, som skulle signalere sammenlægning og sammenhold. Det blev en trøje halv rød fra Smørum boldklub og halv gul fra LSI og med farverne delt skråt ned over bryst og ryg. Den blev brugt i tre år, 1960-62, indtil vi skiftede til de mere praktiske hvide trøjer og hvide bukser. Det havde Finn Kofoed allerede indført i juniorafdelingen i 1960. Det gjorde det noget nemmere for drengene, for det krævede kun en hvid T-shirt.

I 1961 vandt vi serie 5 og spillede med om sjællandsmesterskabet. Vi nåede semifinalen, som vi tabte 2-1 på hjemmebane til Dianalund. En kamp hvor vi kom bagud 2-0 efter blot 10 minutter for derefter i resten af kampen at presse spillet, så det i hovedsagen foregik på modstanderens banehalvdel, men desværre uden at score yderligere.

Gunnar Alex Jensen bliver formand

I 1962 blev Gunnar Jensen valgt som formand for sportsudvalget. En gennemgribende organisationsændring blev forberedt. Den gik ud på dels at sammenlægge de to skytteforeninger og dels at samle al idrætsudøvelse i kommunen under en paraplyorganisation med hver sportsgren som en selvstyrende underafdeling.

Den 20. maj 1963 blev en endelig sammenslutning vedtaget under navnet Ledøje-Smørum Skytte- og Idræts-



John Worm Pedersen i klubdragten gul/rød trøje med blå bukser og strømper. Foto: Scannet avisudklip.

forening (LSSI). Gunnar Jensen blev formand og med Jess Dahls ord in mente: ”Måske er det et skridt frem



Gunnar Alex Jensen.

Foto: Lokalkivet.

mod Ledøje Smørum Idrætsforenings mål: "En stor og stærk forening for hele kommunen." Formandsposten i fodboldafdelingen blev samme år overtaget af Finn Kofoed.

Efter Smørum Skytteforening havde afholdt 100 års jubilæum i juni 1962, sluttede jeg i bestyrelsen og dermed også som formand for fodboldafdelingen, hvor jeg blev afløst af Benny Schultz. De næste 16 måneder aftjente jeg min værnepligt i flyvevåbnet, men spillede dog med på holdet, når det var muligt.

Træneren for lilleputholdet, Ole Jensen, havde i 1962 arrangeret en tur for holdet til Århus i Store Bededagsferien, men da afrejsen nærmede sig, var han forsvundet. Han havde sagt sit arbejde hos Jørgen Andersen op og var rejst væk. Jeg trådte til som leder på turen til Århus, hvor vi spillede med i en stor turnering afholdt af AIA. Vi nåede finalen, men tabte 1-0 til AGF. Efter hjemkomsten fra Århus overtog Finn Kofod også lilleputholdet, og han var nu træner for hele juniorafdelingen.

Fra 1962 til 1965 blev vi nummer to i serie 4, og da kun vinderen rykkede op, måtte vi vente i fem år på oprykning. I 1965 havde vi imidlertid spillet os frem til fina-

len i pokalturneringen. Kampen blev spillet på Glostrup Stadion mod hjemmeholdet, Glostrup 32, som var storfavorit. De havde nemlig to ynglinge-landsholdspillere på holdet. Vi vandt imidlertid 3-1 på mål af Hans Christian Nielsen, Walter Kruså og Ove Haugsted.

Fra vinteren 1964/65 fik vi mulighed for at træne indendørs fodbold i Jonstruphallen. Det bevirkede, at vi vandt Roskilde Amts indendørsturnering de næste fem år og repræsenterede amtet ved det årlige landsstævne. Det gav os en kærkommen mulighed for en årlig fodboldrejse, selvom det kun var til Randers, Vejle og Holbæk.

Idrætsanlægget – et stort fremskridt

I Oktober 1965 blev 27 tønder land erhvervet fra Ormegården, og anlæggelsen af to baner kunne gå i gang. I 1966 vandt vi så endelig serie 4 og rykkede op i serie 3. Året efter sluttede vi som nummer tre i rækken. Men i 1968 gik det galt. Holdet mistede seks stamspillere. Vores målmand, Sven Åge Nielsen, rejste til Hillerød og spillede i sjællandsserien der. Vores bundsolide centerhalf, Torben Kjeldsen, rejste til Holbæk. Min broder, Jann Worm Pedersen, rejste til Århus og kom på Fuglebakkens divisionshold. Walter Kruså, højre wing, blev halinspektør i Stenløse. Ove Haugsted stoppede som aktiv, forfulgt af skader, og Hans Christian Nielsen, vores super centerforward, skiftede til Ballerup, hvor han spillede på sjællandsserieholdet i flere sæsoner. Hullerne blev fyldt op med spillere fra andeholdet og ungdomsspillere fra ynglingeholdet. Men desværre rakte det ikke. Vi måtte en række ned i serie 4.

Jens Nicolaisen havde afløst Finn Kofoed som formand i 1964, og han havde fundet en venskabsklub i Tyskland, Flechdorf SV, nær Wolfsburg. Der blev arrangeret besøg af et hold fra Tyskland i pinsen 1968. Der blev spillet en venskabskamp lørdag eftermiddag, og om aftenen var der bal på Smørum Kro. Året efter var der genbesøg i Flechdorf.



I 1965 vandt vi Sjællands Boldspil-Unions Pokalturnering. Klubbens hidtil bedste resultat.

Bagerst f. v.: Walter Kruså, Ove Haugsted, Hans Christian Nielsen, Benny Frederiksen, Leif Jensen.

Midt i f. v.: Jan Larsen, Torben Kjeldsen, Jann Worm Pedersen.

Forrest f. v.: John Worm Pedersen, Sven Åge Nielsen, Erling Kofoed.

Foto: I familieej.

I august 1968 blev de nye baner ved Ormegården indviet med en kamp mod Ballerups Sjællandsseriehold. Vi tabte den ulige kamp med 10-0. Der var ingen omklædningsforhold ved de nye baner. Gæsteholdene og vi måtte stadigvæk bruge Centralskolens faciliteter én km derfra. Omklædningsfaciliteter og bad kom først ved idrætshallens indvielse i 1972.

Tilflytningen havde i 1969 båret frugt i form af tilgang af gode erfarne fodboldspillere, men vi måtte dog endnu engang tage til takke med andenpladsen i turneringen ét point fra den forheksede oprykning. Det blev mit sidste spark i Ledøje-Smørum. Jeg var i 1967 flyttet til Greve og skiftede i 1970 til Greves serie 2 hold.

Ledøje-Smørum Fodbold er i dag en af Sjællands største og bedste fodboldklubber. Takket være dygtige trænere og ledere anført af en ildsjæl ved navn Ole "Barca" Hansen. Det bliver spændende at følge dem i fremtiden, men en anden må skrive den historie.

PS. Da jeg begyndte at spille fodbold i Smørum Boldklub i 1947, var spilledragten rød trøje og sorte bukser. I dag 75 år efter spiller jeg i Hundige Boldklub, hvis spilledragt er: Rød trøje og sorte bukser. RINGEN ER SLUTTET.

Litteratur

Årsskrift 2013: Ledøje-Smørum Skytteforening 150 år i 2012.

LSI af 5. juni behørigt fejret.
Årsskrift 2011: Ledøje-Smørum Idrætsforening (LSI) april 1953-november 1954.

Årsskrift 2003: 25 aktive år i Ledøje-Smørum Kommune.